

***Ik heb nog nooit gezongen,  
dus ik denk dat ik het wel kan !***

Meld je aan bij het  
Koninklijk Haarlems Mannenkoor  
Zang en Vriendschap  
en wij gaan je helpen jou te laten horen  
dat jij het wel kan.

Kom eens langs op de repetitieavond en  
ervaar de gezelligheid van het samen  
zingen.

Wij repeteren iedere maandagavond  
in ons eigen gebouw in de  
Jansstraat 74 te Haarlem

<https://www.zangenvriendschap.nl>

Wie weet schuilt er wel een zangtalent in je of ben je gewoon iemand die het net als wij heerlijk vindt om samen te zingen., want een koor geeft zo veel meer zangplezier en gezelligheid. Het is geen probleem als je geen noten kunt lezen, wij helpen je graag om met veel plezier te zingen.

Op onze website staat op de startpagina een mooi filmpje van neuropsycholoog prof. dr. Erik Scherder waarin hij vertelt waarom zingen bij Zang en Vriendschap zo goed is voor je.



Kom vrijblijvend eens naar onze repetitieavond. Iedere maandagavond repeteren we van 19:45 uur tot 22:00 uur in onze eigen sfeervolle historische eigen zaal gelegen aan de Jansstraat 74. Dan kun je gelijk onze gezellige nazit meemaken. Na zang komt inderdaad vriendschap.



(boven)



Repetitieavond en afsluiting van het seizoen met een portie kibbeling met een korenwijn. (rechts)